

Op bezoek bij André van Beek in Abbekerk.

Bij velen bekend als de man van de "notenkraam".

Afgelopen 8 februari was ik bij hem, met mijn grote Duitse fokkersvriend, Harald Konig uit Blaufeld.

Uiteraard waren we weer een uurtje te laat, even naar zwarte Ned. Hoogvliegerfokker, Freek Lukens geweest. Herald fokt namelijk zwart. Hij kocht een prachtig koppel van Freek.

Daarna naar André.

Deze wachtte ons al op. Ja, André is een mannetje van de klok en afspraken. Ons excuus werd aanvaard.

We gingen uiteraard eerst even duiven kijken, later zouden we het zachtjes overdoen. Na een kort bezoekje, eerst maar even koffie en heerlijk kletsen. Ondertussen koffie en gebakken eieren. Ja het is goed vertoeven bij André hoor, geloof me maar.

Met een volle buik gingen we naar zijn hokken. Daarin hield hij zijn hoofdzakelijk Amsterdamse tippler. Hokken vol. Prachtig. Schoon en sterk. André laat ze ook uitvliegen. Worden ze sterk van en ziektes heeft hij nooit. Om de weer stand nog iets meer op te voeren heeft hij stadsduiven uit Amsterdam meegenomen en deze een tijdje op zijn hok gehad. De stadsduif heeft bijna altijd een of andere ziekte. Met als gevolg dat André nooit meer zieke duiven heeft. Er sneuvelde er wel eens eentje, maar ze kwamen sterker terug. Hij kuurt ook niet.

Op zijn dak heeft hij een heuse duivenkast. De Knip erop had hij nog gekregen van de inmiddels overleden Henkie Hoedendoos.

Van buiten af een indrukwekkend gezicht, echt. André klom er nog even in. Het was ons even teveel van het goede. Moet je gewend zijn.

Daarna weer naar de trippen. Hij had 2 koppels witten, pas erkend, voor mij apart gezet, zoals afgesproken. Ik ga er dan mee fokken en de jongen insturen naar Harderwijk. IJs en weder dienende. André fokt ook voor Harderwijk. Wit wordt de overheersende kleur is onze bedoeling. André heeft veel moeite gedaan de kleur helemaal wit te creëren. Veel gekruist met behulp van andere Amsterdamse tippler fokkers. Uiteindelijk was het hem gelukt. Zwarte snavel, oogranden en witte ogen. Zo mooi! Ogen waren wel eens iets geaderd, omdat hij ze heel vaak uit liet vliegen.

Een opmerking van André. Hij zag dat in de standaard stond dat de teennagels zwart moesten zijn. Dit is zo goed als onmogelijk. Moet er weer gekruist worden, totdat hij gebruik maakt van het bejaarden huis? Daarom een oproep van André en mij, oordeel niet over de nagelkleur of laat het weg uit de standaard

De prachtige witte Amsterdamse tippler afrekenen op een nagel is niet leuk. De kans is groot dat er niet meer ingestuurd wordt. En laten we ze behouden en ervoor zorgen dat het aantal fokkers weer toe neemt. Je kunt ermee showen en vliegen. Een duif voor deze tijd.

Fokkers willen niet meer 100 witte duiven op een rij op een show, maar ook leuke dingen met de duif doen, zoals bv vliegen met ze.

Voordat we weggingen even heerlijk koffie gedronken met toastjes, daarop paling. Ook André zijn broer, Frans, was er. Lachen met hem. Was heel gezellig.

Daarna naar huis een prachtige dag gehad!! Harald sliep bij ons.

Rein Slikker



André van Beek in zijn duivenkast.